



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 63, nummer 10
Verschijnt eenmaal per maand
juni 2017

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle
l.a.burggraaff@planet.nl tel. 453 29 33

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 453 50 45
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
 tel. 421 47 06

scriba: dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

geestelijke verz. Vacant

Berkumstede:

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje Duursema, tel. 454 61 55.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

KOFFIEDRINKEN

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge gemeenteleden is er limonade.

BANKREKENINGNUMMERS

Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL71RABO 0377350893
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen	Rabobank NL50RABO 0313543216
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL58RABO 0387380442
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO	SKG: NL06FVLB 0635805421
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle	ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319

KERKDIENSTEN**Zondag 4 juni**

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

1^e Collecte2^e Collecte**Eerste Pinksterdag**

Ds. L.A. Burggraaff

Gert de Jong

Klaas van der Wal met trompet en
D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven.

Kerk in Actie: Zending

Voor de Kerk

Zondag 11 juni

9.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Ds. W. Scheltens uit Lunteren

Fred Pals

Kerk in Actie: Werelddiaconaat/

Hulp voor straatkinderen in Colombia

Voor de Jeugd

Zondag 18 juni

9.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e CollecteMw. R. K. Schoonveld- van der Zwan uit
Emmeloord

Gert de Jong

Voor de Diaconie

Voor de Bloemen

Zondag 25 juni

9.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Dhr. H. Brouwer uit Staphorst

Gert de Jong

Voor de Kerk

Voor de Diaconie/

Vakantieweken gehandicapten

19.00 uur

Muzikale medewerking

Piano

Vesper

Amicanto

Jaco Lips

Zondag 2 juli

9.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Ds. A. Tol uit Dalftsen

Henk Hoeksema

Voor de Diaconie

Voor de Jeugd

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 11 juni a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal van de kerk. Doet u mee?

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Zondag 11 juni a.s. kunt u ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren, tel. 0318-482 723 als voorganger verwachten. Hij heeft eerder de gemeente Haren in Groningen gediend. Ds. Scheltens is geboren op 2 augustus 1953.

In de dienst van zondag 18 juni a.s. zal mevrouw drs. R.K. Schoonveld-van der Zwan, geboren 26 april 1967, uit Emmeloord, tel. 0527-624 415, de leiding hebben. Zij heeft een preekconsent voor het gehele kerkverband.

Zondag 13 april a.s. gaat de heer H.J. Brouwer uit Rouveen, tel. 0522-291 129, voor. Hij heeft een preekconsent. De heer Brouwer is geboren op 3 juni 1945.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

RODE ROZEN ALS PINKSTERGROET!



Het is een goede gewoonte dat we namens onze gemeente na afloop van de pinksterdienst rode rozen brengen naar de bewoners van Berkumstede.

Bij de rozen zijn "vlammetjes" gevoegd met een Pinkstergroet.



U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan. Na het koffiedrinken verzamelen in de hal van de kerk. Als u ze wilt brengen bij een voor u bekende bewoner, dit graag doorgeven aan Kees Willemstein (coördinator).

*Namens de ZWO,
Carien Veenema*

COLLECTE ZENDING PINKSTEREN 4 JUNI A.S.

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.

Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.

COLLECTE WERELDDIACONAAAT ZONDAG 11 JUNI A.S.

Hulp voor straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Voor € 10,00 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Helpt u mee om deze collectes te doen slagen?

Hartelijk dank!

VAN DE DIACONIE

In de maand juni 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes.

18 juni a.s.

Op deze dag wordt gecollecteerd voor uw *eigen diaconie*.

25 juni a.s./Vakantieweken gehandicapten

Al ruim 30 jaar organiseert een werkgroep in Zwolle jaarlijks een vakantieweek voor gehandicapten op de Imminckhoeve in Lemele. Mensen kijken een jaar uit naar zo'n week. Verder zijn er ook weken voor specifieke groepen zoals verstandelijk gehandicapten en gehandicapte kinderen. Deze vinden ook plaats in Lemele maar ook in het Roosevelthuis en op de Blijde Werelt. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

*Namens de diaconie,
Jan Flokstra*

KINDERNEVENDIENST

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest komt om mensen aan te vuren en woorden te geven die iedereen kan verstaan. Dan wordt opnieuw duidelijk dat het verhaal van Jezus altijd verder gaat. Zijn weg heeft toekomst. Vanuit die inspiratie komen we in de kerk elke keer weer samen. We delen de verhalen, we laten ons raken door woorden die steeds weer verrassend nieuw kunnen zijn.

De Bijbelverhalen kunnen elke keer weer nieuwe vensters openen. Zo ontdekken we dat het niet alleen verhalen van lang geleden zijn, maar vooral ook verhalen met toekomst.



Pinksteren, zondag 4 juni.

We lezen Handelingen 2:1-11

Ik versta je

De Heilige Geest laat ons verstaanbaar spreken én goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Dat gaat veel verder dan spreken in taal. Elkaar begrijpen wil zeggen dat je geraakt wordt door wat een ander je vertelt.

Kunnen mensen helemaal opnieuw beginnen? Een nieuwe start maken, alsof je opnieuw geboren wordt? Jezus vertelt aan Nicodemus dat het kan. De week na Pinksteren horen we wat de Geest met mensen kan doen. Hij vuurt je aan en blaast je voort. En dan kan alles anders worden. In de verhalen van deze maand krijgen we iets te zien van wat dat betekent.

Zondag 11 juni 2017 is het thema Windkracht

Vorige week vierden we Pinksteren, het feest van de Geest. Deze week gaat het verder. Die Geest brengt je in beweging en hij maakt een ander mens van je. Bijna alsof je opnieuw geboren wordt. Jezus praat hierover met Nicodemus, een farizeeër. Nicodemus ontdekt wat de kracht van de Geest is. In zijn voetspoor laten wij ons ook meevoeren op de wind. De Bijbel gaat open bij Johannes 3:1-15



Ik heb je nodig

Vandaag, zondag 18 juni, gaat het over de rijke man die alles heeft. Voor hem lijkt de arme bedelaar Lazarus bij de poort niet te bestaan. Maar op een dag zijn de rollen omgekeerd, zo vertelt het verhaal. De arme Lazarus krijgt de hemel die hij nooit gehad heeft en de rijke moet pijn lijden. Wie heb jij nodig? En wie heeft jou nodig? We lezen Lucas 16: 19-31.

De bijbel gaat zondag 25 juni open bij Matteüs 10:26-33 en het thema is Schreeuw het van de daken!

'Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht...' Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen waar je in gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen wij ook vandaag als we samenkomen in de kerk.

We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God van mensen houdt.



WAAROM GELOOF JE?

Ik geloof, omdat ik het niet laten kan:
zonder geloof kan ik niet bestaan,
De schoonheid van de aarde,
het wonder van de mensen
- ieder voor zich een wereld van gedachten,
ideeën en dromen –
dat alles vraagt me:
hoe is dat begonnen,
waar komt dat vandaan?
Ik weet daarachter de
creatieve handen van God.

Ik geloof, omdat ik het niet missen kan:
zonder verzoening kan ik niet bestaan.
De duistere kant van de wereld
het lijden van mensen
- in elk paar ogen woont een verhaal
van vergaan geluk en on vervulde dromen –
dat alles vraagt me:
wie kan genezen,
wie brengt ons terecht?
Ik vertrouw op Jezus die deelde in ons bestaan
en dwars door de dood een nieuw leven begon.

Ik geloof, omdat ik dat nodig heb:
zonder vernieuwing kan ik niet bestaan.

De hoop die weer opvlamt,
de liefde die blijft

- vaak in kleine gebaren van warmte en aandacht,
vasthoudend en trouw –

dat alles vraagt me:

waar is dat begonnen,
wie blaast dat aan?

Ik geloof in Gods Geest die mensen vervult
en echt en levend maakt.

Ik geloof, omdat ik het niet laten kan:
zonder God kan ik niet bestaan.



Uit: Spiegeltaal

Van: Arda de Boer-van Veen

VERANTWOORDING DIACONIE

De collecte die op 9 april jl. is gehouden voor de Hoorn van Afrika in verband met de hongersnood in dat gebied heeft € 298,27 opgebracht. Voor hetzelfde doel is aan giften binnengekomen een bedrag van € 300,00.

Gezien de enorme problemen in dit deel van de wereld, heeft de diaconie met een extra aanvulling uit eigen middelen van € 1.000,00, naar Dorcas een totaal bedrag van € 1.598,27 overgemaakt ter bestrijding van deze ramp.

Op 23 april jl. was de bestemming van de diaconiecollecte "Inloophuis de Bres" in Zwolle, de opbrengst gaf een bedrag te zien van € 174,61. Ook voor dit doel is € 50,00 uit eigen middelen gebruikt, zodat er een totaal bedrag is overgemaakt van € 225,61.

De bestemming van de op 30 april jl. gehouden collecte was uw eigen diaconie, voor dit doel werd er een bedrag op de diaconie-rekening bijgeschreven van € 140,21.

Ook nu is de diaconie u opnieuw dankbaar dat zij namens u, o.a. op deze wijze, uitvoering kan geven aan haar opdracht: om te zien naar elkaar.

Jan Visscher, penningmeester

VAKANTIE OP KOMST

Net als voorgaande jaren hoop ik in de maand juni mijn 'grote vakantie' te vieren. Vanaf 5 juni tot en met 2 juli. Het plan is om weer naar Polen af te reizen en dit maal het oosten van dat land te verkennen.

Mocht u in die weken onverwacht een predikant nodig hebben, dan kunt u via onze scriba Jaap Wagteveld of via onze coördinator pastoraat Fokje Duursema een beroep doen op een van mijn collega's. Weet u Gode bevelen!

Lily Burggraaff

HALLO!

Per half mei ben ik in de Hoofdhof gestart als jeugdwerker. De kop is er af; ik ben volop aan het kennismaken met mensen en probeer te ontdekken hoe het in de Hoofdhof reilt en zeilt. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te leren kennen en hoop dat ik voor jullie, jong en oud(er), snel een bekend gezicht word.

Ik zal aan de slag gaan met het jeugdwerk in de gemeente en samen met de betrokken mensen kijken hoe we dit verder kunnen opbouwen en verdiepen.

Hierin vind ik het vooral belangrijk dat kinderen en jongeren zélf een stem krijgen en gehoord worden. Hoe kunnen we beter inspelen op hun wensen en behoeften, dan door het hier met hen zelf over te hebben? Ik hoop dat ik mijn ervaringen tot nu toe kan gebruiken bij het werk voor de Hoofdhof. Tot voor kort werkte ik als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeente van Emmeloord en op dit moment ben ik ook werkzaam voor de Protestantse Gemeente Deventer. Ik kijk uit naar deze combinatie: mijn werk voor de Hoofdhof én de Lebuïnuskerk in Deventer en hoop en verwacht dat het elkaar op een mooie manier aanvult.

Het voordeel van het starten in Berkum in deze periode van het jaar, is dat ik mijzelf voor kan nemen zoveel mogelijk op de fiets te komen.. De avonden zijn langer en de zon schijnt (hopelijk) vaker. Ik hoop dat jullie mij daarop willen wijzen als jullie me te vaak met de auto zien aankomen ! Van Zwolle Zuid af moet het fietsend goed te doen zijn!

Ik ben getrouwd met André, sinds ruim een jaar. Aan de Gruitmeesterslaan in Zwolle-Zuid wonen we samen met onze kat Johnny. Hij is vernoemd naar de zanger Johnny Cash waar wij beiden groot fan van zijn. Sowieso houden wij van muziek en gaan we graag naar uiteenlopende concerten (van de 3js tot aan Nick Cave en Van Morrison..).

En, net als waarschijnlijk héél veel mensen, houden wij van vakantie, van weekendjes weg, van een stedentrip. Wij houden veel van de Wadden, m.n. Ameland, hier komen we vaak en graag. Naast dat we dan proberen het hele eiland over te fietsen, maken we graag tussenstops op terrasjes. Ik kan erg genieten van een lekker drankje in de zon.

Ook komen wij graag in drukke steden, Köln bijvoorbeeld, waar mijn familie in de buurt woont (ik heb een Duitse vader en dus gedeeltelijk een Duitse familie). De rust van een eiland en de drukte van een stad; beiden hebben een grote aantrekkingskracht op mij.

André en ik zijn zelf lid van de Oosterkerk. Hier ben ik niet erg betrokken, aangezien dat lastig is als je in andere kerken werkzaam bent. Wel ben ik actief bij Taizévieringen in de Grote kerk van Zwolle.

Taizé is in mijn eigen (geloofs-) leven een belangrijke plek geweest. Sowieso kom ik graag in kloosters om stilte en rust te zoeken, ter compensatie van mijn soms onrustige karakter en neiging om mijn dagen helemaal vol te plannen met activiteiten.

Nog veel liever vertel ik jullie 'live' meer over mijzelf en ik hoop dan ook dat jullie niet schromen mij aan te spreken, te bellen of te mailen. Ik ben nieuwsgierig naar jullie, naar de gemeente en kijk uit naar een leuke samenwerking.

Ik werk vooral op de dinsdag en donderdag en zal regelmatig gebruik maken van mijn werkplek in de Hoofdhof zelf.

e-mail: h.schroder@protestantsekerk.nl

Telefoon: 06 45254213

Graag tot ziens!

Heidi Schröder

VERSLAG SENIORENREISJE 2017

Woensdag 17 mei jl. stond de bus voor het jaarlijkse reisje met een plus, klaar voor de Hoofdhof. Om 13.00 uur vertrokken we. Dick Smilde stelde de chauffeur Klaas en zichzelf voor. Dick was de gids en wist ons onderweg veel te vertellen. Hij zei dat we naar een zachte plaats zouden gaan. Dat wekte onze nieuwsgierigheid op. We reden naar de A28 en via de A50 richting Kampen. Het zicht vanuit de bus op de bloeiende bermen en weilanden was prachtig. Klaprozen, boterbloemen, zuring, koolzaad enz.

We hoorden dat Kampen 31 poorten had, waarvan er nu nog 3 over zijn. Over het Kampereiland, langs boerderijen op terpen passeerden we Ens, het bloemendorp van de N.O.P. gevolgd door Nagele, vroeger een eiland, nu een dorp met allemaal platte daken. Daarna Tollebeek, Espel, Creil. Veel van de dorpen dragen namen die vroeger voorkwamen op Schokland of omgeving Urk.

Windmolens draaiden hun rondjes. We bereikten Rutten en hoorden wat met een zachte plaats werd bedoeld. Een boerderij met Alpaca's was ons doel "Alpaca World Flevoland". Zeven jaar geleden zijn Jan en Jelly Dingemans begonnen met het fokken van alpaca's. Van oorsprong komen deze dieren uit Peru, Zuid Amerika. De alpaca's hebben mooie zachte wol. Er worden twee soorten alpaca's gefokt, de Suri met lang hangend haar en de Huacaja met kort haar. De alpaca's

vallen onder de kameelachtigen. De dracht van een merrie is 11 1/2 maand. Drie jaar geleden is de familie Dingemans met rondleidingen begonnen. Hoewel de dieren meestal buiten zijn, zagen we ze nu in de stal zodat het gemakkelijker was ze aan te raken. Heel zacht . Na koffie, thee en wat lekkers namen we een kijkje in de winkel waar sommige dames een knot wol, vestje of iets dergelijks kochten.

We rijden door de polder richting Bant. Af en toe zien we een paal met daarop een vliegtuig of een boot. Daar is vroeger een vliegtuig neergestort of een boot vergaan. Langs Vollenhove, een oud vissersdorp, rijden we naar Belt Schutsloot.

Hier krijgen we een heerlijke broodmaaltijd in restaurant 'De Belt'. Na een blik op het Belterwiede, gaan we voor de laatste etappe in de bus. Via Zwartsluis en Hasselt komen we op de geplande tijd aan bij de Hoofdhof.

Het was een prachtige reis, ook het weer werkte goed mee. Anne en Barend, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet.

Geertje Frijlink

HALF AMICANTO OP DE MONT VENTOUX

In april hebben wij, de herenhelft van Amicanto, u aan het einde van een kerkdienst gevraagd om ons te sponsoren bij de beklimming van de Mont Ventoux. Velen van u hebben op onze oproep gereageerd en gul gedoneerd aan het goede doel waarvoor wij fietsten: de renovatie van de binnentuin van verpleeghuis Maria-oord in Vinkeveen.

Wij voelden ons door uw bijdragen extra gesteund en vertrokken op 30 april in alle vroegte en vol goede moed naar Vaison-la-Romaine. Daar aangekomen bleek de beklimming van de Kale Berg geen vanzelfsprekendheid: op de top stormde het nog flink en er viel zelfs verse sneeuw. Op maandag hebben we ons dus beperkt tot een oefenritje op het eerste deel van de noordelijke route, om na circa 5 km pittig klimmen weer af te dalen naar Malaucène. Dinsdagochtend regende het, ook geen weer om omhoog te gaan.

Maar op woensdag 3 mei waren de elementen ons eindelijk gunstig gezind. Onder een mild voorjaarszonnetje begonnen we samen met schoonzus Ineke en drie van haar vriendinnen vanuit Bedoin aan de 21 km lange klim naar de top. Het was bijna windstil en niet erg warm, ideale omstandigheden om bergop te fietsen. Op 4 km onder de top was de weg nog afgesloten voor autoverkeer, maar gelukkig wel sneeuwvrij gemaakt. Dus werden de fietsen onder de slagboom doorgeschoven, waarna we het laatste stuk van de klim op een sneeuw- en autovrije weg konden voltooien. Zo stonden we uiteindelijk met z'n zessen op 1911 meter hoogte uit te hijgen in een witte wereld van sneeuw en wolken.

Helaas geen uitzicht op Alpentoppen of Middellandse Zee, wel het vooruitzicht van een koude maar prachtige afdaling, waarbij de snelheid tot wel 65 km/uur opliep!

's Avonds hebben we onze geslaagde expeditie feestelijk afgesloten in een restaurant, waar mooie verhalen werden uitgewisseld over de dalen en toppen, waarlangs een ieders levensweg gelopen was. De volgende dag viel onze hersteltraining letterlijk in het water, want opnieuw regende het. Daarmee beseften we des te meer hoeveel geluk we hadden met het weer op woensdag, en genoten we bewuster van het stralende weer tijdens onze terugreis op vrijdag.

We kijken tevreden en dankbaar terug op een geslaagd fietsavontuur, dat ons op diverse manieren heeft verrijkt: mooie herinneringen aan een prachtige omgeving, nieuwe vriendschappen en een verbeterde conditie.

Wie weet hoort u het verschil als Amicanto weer eens voor u zingt.

We zijn ook blij dat de actie financieel een succes was: met z'n zessen hebben we ongeveer € 5500,00 bij elkaar gebracht! Dat is ruim 3 x zoveel als het oorspronkelijke streefbedrag en vormt een substantiële bijdrage aan de totale kosten van de renovatie van de binnentuin. Namens de bewoners van Maria-oord hartelijk dank aan ieder van u die onze actie heeft gesteund.

Met vriendelijke groeten,

Gerben Grotenhuis en Theo Zijlstra

‘GELOVEN IN VERZOENING’

Er is weer een aantal bijzondere blogs ontvangen van Inge Landman, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Colombia via de site van Kerk in Actie. (www.kerkinactie.nl).

Zoals wellicht bekend steunen wij in het bijzonder dit project.

Er is veel gebeurd in Colombia. Van vredesonderhandelingen naar een proces van verzoening.

Een aantal mensen uit de groepen betrokken bij het project ‘Geloven in Verzoening’ hebben gesproken tijdens een publieke dialoog (soort forum) waar, vanuit de regering als vanuit de Farc, belangrijke personen aanwezig waren. Ze mochten vertellen over hun context, over wat zij onder verzoening verstaan, en wat daar volgens hen voor nodig is.

De cursus staat voor de deur waarin 40 mensen toegerust zullen worden om zélf het contextueel bijbellezen te gaan faciliteren in hun groepen. Deelnemers uit het hele land zullen aanwezig zijn. Uit de groepen waar Inge de afgelopen twee jaar mee mocht werken, uit groepen van Gempaz (een oecumenische vrouwengroep die ook werkt rond verzoening) en uit verschillende lokale doopsgezinde kerken. Twee jaar geleden had ze niet kunnen bedenken dat deze prachtige, bonte verzameling van mensen zou samenkomen in dezelfde ruimte.

Zo mag ook het project ‘Geloven in Verzoening’ bijdragen aan de bijzondere rij van onwaarschijnlijke ontmoetingen die deze maanden plaatsvinden. Tussen slachtoffers en daders, tussen stad en platteland, tussen overheid en guerrilla. Het zijn kleine lichtpuntjes in een moeilijk maar mogelijk proces.

Een persoonlijk woord van Inge Landman aan allen die met haar meeleefden:

Ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid op welke manier dan ook bij deze bijzondere gebeurtenissen. Ik heb verteld tijdens de training over Nederland, over jullie goede wensen, woorden, gebeden en kaarsjes. En dat werd én wordt ontzettend gewaardeerd. We voelden het!

*Een hartelijke groet uit Bogotá,
Inge Landman*

In juli komt Inge terug naar Nederland en vanaf eind augustus zal haar werk zich richten op kerken, groepen en gemeentes in Nederland. De verhalen zijn ook op te vragen bij leden van de ZWO-commissie. En wij sluiten ons aan bij de bovenstaande woorden van Inge betreffende uw meeleven, op welke manier dan ook, met het werk van Z(ending) W(erelddiaconaat) en O(ntwikkelingssamenwerking).

*Namens de ZWO-commissie,
Carien Veenema, voorzitter
tel. 4537865*

ICHTHUSKERK ZWOLLE-BERKUM ORGANISEERT AVOND VAN GEBED

Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen.

Niet alleen in Egypte is er veel geweld tegen christenen.

Tienduizenden christenen in Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de hele wereld.

En in Nigeria werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?

Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld tegen christenen neemt toe.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgte christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet!

Uw gebed heeft impact op de vervolgte kerk!

Open Doors organiseert daartoe Nacht van Gebed van 16 op 17 juni. De Ichthuskerk heeft ervoor gekozen om dit om te dopen tot Avond van Gebed.

Avond van Gebed
voor de vervolgte kerk
16 op 17 juni 2017

Bid je mee?

Locatie: Ichthuskerk Tijd: 20.00 - 01.00 uur

OpenDoors
www.opendooors.nl/nacht

Bid mee tijdens Avond van Gebed op **vrijdag 16 juni in de Ichthuskerk te Zwolle-Berkum. De avond begint om 20.15 uur en duurt tot 1.00 uur.**

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Avond luisteren we naar verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen door gebed.

Neem voor vragen contact op met Ton Wismeijer (038-4538809) of Janny Paarhuis (038-7510343).



BLAUWVINGERDAGEN MET SAMENZANG IN GROTE KERK ZWOLLE; AANVANG 12.30 UUR

Zingend op adem komen in de Michael.

De commissie Blauwvingervieringen is ook in 2017 weer actief tijdens de Blauwvingerdagen op 12, 19 en 26 juli. De samenzang is van 12.30 uur tot 13.00 uur en wordt begeleid door de organist van de Grote Kerk, Toon Hagen

De kerk is voor bezichtiging open van half elf tot half vijf met boekenmarkt en Stiltecentrum!.

KERKBLAD ICHTHUSKERK

Van de scriba van de Ichthuskerk, Klaas Ploegman, hebben wij vernomen dat zondag 21 mei 2017 het laatste kerkblad in gedrukte vorm is verspreid.

Dat betekent dat u het kerkblad van de Ichthuskerk alleen kunt lezen via hun website.

www.gvk-zwolle-berkum.nl

Jaap Wagteveld, scriba

VAKANTIE

Beste mensen, ik ben met vakantie van 26 juni t/m 16 juli a.s.
Alyta Brunink neemt waar voor uitvaarten, tel 4550707.

Graag aan een ieder die het kerkgebouw gebruikt, alles netjes, schoon,
afwas , enz. achterlaten.

Want vele handen maken licht werk

*Fijne vakantie,
koster, Truus van Well*

WAL & WATER

In Dalfsen (Kerkelijk Centrum de Overkant, Kerkplein 22) vond op 11 mei jl. de presentatie plaats van de 31^e editie van Wal & Water, een prachtig full colour magazine dat speciaal bedoeld is om de meer dan 500.000 toeristen te verwelkomen die jaarlijks in onze regio vakantie vieren. Burgemeester drs. H.C.P. Noten van de gemeente Dalfsen en ds. J. Schipper uit Dalfsen waren aanwezig om het eerste nummer in ontvangst te nemen.

Naast interessante wetenswaardigheden, met extra aandacht voor kerkelijke zomeractiviteiten en informatie over kerkdiensten, heeft Wal & Water veel moois te bieden, zoals interviews met kunstschilder Marinus Burgmeijer (uit Genemuiden) en Wilfred en Harriëtte Knigge, uitgezonden door de MAF (uit Laag Zuthem).

Dit jaar biedt Wal & Water opnieuw de service: de vakantiedominee. De meeste mensen kennen vast deze ervaring wel: je komt tot rust in de vakantie en dan kan het zomaar gebeuren dat je dusdanig aan het denken slaat, dat je een luisterend oor nodig hebt. Tijdens dit zomerseizoen zitten er dan ook van juni tot en met augustus mensen klaar die gebeld kunnen worden.

Wal & Water wordt in de gehele regio verspreid via campings, jachthavens, VVV-kantoren, bibliotheken, supermarkten en wachtkamers. Ook onze gemeente is deelnemer aan het Wal & Water project. Bij dezen roepen wij gemeenteleden op deze zomer mee te helpen bij de verspreiding. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter, want vele handen maken licht werk. Doet u mee? Een telefoontje

(038-4532933) of mailtje (l.a.burggraaff@planet.nl) naar ds. L.A. Burggraaff, is voldoende.

Wal & Water kost slechts 50 cent per nummer. Daarmee zijn lang niet alle kosten gedekt. Om dit bijzondere missionaire en pastorale project financieel te steunen kunt u een gift overmaken op NL62 ABNA 0437 8422 15 t.n.v. Topic te Wierden, o.v.v. Wal & Water 2017.

COLLECTE OPBRENGSTEN

09-04-17	Werelddiaconaat	198,75
09-04-17	Honger Hoorn van Afrika	348,27
09-04-17	Vesper	45,70
16-04-17	PKN JOP	330,73
16-04-17	Kerk	286,52
18-04-17	Koffie	29,30
18-04-17	Verjaardagsfonds	317,07
23-04-17	Kerk	119,02
23-04-17	Diaconie	174,61
30-04-17	Kerk	132,31
30-04-17	Diaconie	140,21
01-05-17	Koffie	40,00
07-05-17	Jeugd	131,41
07-05-17	PKN Missionair Werk en Kerkgroei	169,12
14-05-17	Diaconie vluchtelingenwerk	299,80
14-05-17	Kerk	149,70
15-05-17	Koffie	52,77

In de afgelopen periode is via de predikant een gift ontvangen van € 200,00, te bestemmen voor het (radio-)pastoraat.

Hartelijk dank!

COLLECTEBONNEN NODIG?

Graag voor uw bestellingen onderstaand rekening nummer gebruiken.

NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”.

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 1,- (€ 20,-) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,-).
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “*Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen*”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.
- Levertijd is max 3 weken.

*College van Kerkrentmeesters,
Gerard Gerritsen*

ZAALRESERVERING

Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal van kerk bij het publicatiebord.

Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens opgeven/noteren:

- commissie/groep
- datum
- aantal personen
- naam, telefoonnummer aanvrager
- tijdstip aanvang en einde
- wel/geen koffie c.q. thee
- eventuele zaalopstelling
- zo mogelijk e-mailadres.

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

College van Kerkrentmeesters

AGENDA

- | | | |
|--------------------|--|-----------------|
| 11-06 | Schrijfactie Amnesty International,
in de hal van de kerk, na de morgendienst | |
| 16-06 | Avond van Gebed, Ichthuskerk | vanaf 20.15 uur |
| 12, 19
en 26-07 | Blauwvingerdagen met Samenzang
Grote Kerk, Zwolle | 12.30 uur |

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 29 juni 2017 en bevat gegevens over de maanden juli/augustus 2017. U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 19 juni 2017.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***